



JIKŌJI

慈光寺

Feestdagen

nl ❁ blz 1

Tempel van het Licht van Mededogen ❁ Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw
Pretoriastraat 68 ❁ B-2600 Antwerpen (Belgium) ❁ www.jikoji.com ❁ info@jikoji.com



Feestdagen

© Hongwanji,
Jodo Shinshu – A Guide,
Hongwanji International Center,
Kyoto, 2002, blz. 135-139.
ISBN 4-89416-984-3

Vertaling: JITT, 2005-2006

Nieuwjaarsdag (Shusho-e) – 1 januari

Dit is een bijeenkomst om na te denken over fouten die in het verleden begaan zijn en daarvan te leren en om met vernieuwde vastbeslotenheid te trachten te leven in de Nembutsu.

Hoonko (Memoriaal ter ere van Shinran Shonin) – 16 januari

Dit is de belangrijkste ceremonie binnen Jodo Shinshu, deze datum is gekozen om het overlijden van Shinran Shonin te herdenken. Traditioneel worden gedurende zeven dagen diensten gehouden bij Honzan, waarbij het hoogtepunt bereikt wordt op 16 januari. Gedurende die periode worden meerdere activiteiten gehouden om de erfenis die de stichter heeft nagelaten te herinneren. Dit geeft de deelnemers een kans om “het licht te horen” door te luisteren naar preken en voordrachten, door ritueel en samenzijn met de sangha. Over het algemeen organiseren tempels hun eigen Hoonko gedurende het najaar, zodat alle leden de diensten in Honzan kunnen bijwonen.

Nirvanadag (Nehan-e) – 15 februari

Hoewel Sakyamuni Boeddha al verlossing bereikte onder de Bodhi-boom lang voor zijn dood, is dit de dag waarop hij het complete Nirvana binnenging, en zo zijn wereldse vorm achterliet. Jodo Shinshu volgelingen vereren Sakyamuni Boeddha omdat hij de manifestatie van Amida Boeddha op deze wereld is. Daardoor vormt dit de gelegenheid dankbaarheid te tonen voor de nobele leringen die door hem aan de mensheid zijn doorgegeven.

Lente- en Herfstdevotieperiode of equinox (Higan-e) – 21 maart en 23 september

“Higan” betekent “de andere oever”. Het is een afkorting van “to higan” wat betekent “de andere oever bereiken (nirvana)”. Deze dienst, die gehouden wordt ten tijde van de lente- en herfstnachtevelling als

de lengte van dag gelijk is aan die van de nacht, is er een van overdenking, waarbij de deelnemer zou moeten mediteren op de harmonie in de natuur en zich zou moeten toewijden om deze harmonie ook in zijn innerlijke leven te realiseren. Gedurende deze ceremonieweek wordt de nadruk gelegd op het in acht nemen van de Zes Paramita's (deugden) die leiden naar “de andere oever”. *Paramita* is Sanskriet voor “naar de andere oever gegaan”.

Geboortedag van de Boeddha (Kambutsu-e/ Hanamatsuri) – 8 april

Hanamatsuri of “bloemenfestival” wordt gehouden ter herinnering aan de geboorte van Siddhartha Gautama in de Lumbini Tuin. Hij was de manifestatie van Amida, de Boeddha van Oneindige Hogere Wijsheid en Mededogen. Gedurende de dienst wordt een bloemenaltaar (*hanamido*) voor het hoofdaltaar geplaatst als symbool voor de Lumbini Tuin. In dit altaar wordt een beeldje van de jonge Boeddha geplaatst, dat met de rechterhand naar de hemel wijst en met de linkerhand naar de aarde. De sangha offert bloemen en giet zoete thee over het beeld. *Kambutsu* is het ritueel van “het wassen van het lichaam van de Boeddha”. Deze vereenvoudigde weergave van de geboorte van de Boeddha stelt de glorie en de vreugde voor waarmee de wereld vervuld raakte bij deze gebeurtenis.

Geboortedag van Shinran Shonin (Gotan-e) – 21 mei

Dit is de viering van de geboorte van Shinran Shonin. Naast speciale diensten worden evenementen als gagaku, noh, rakugo (traditionele vormen van vermaak) en thee ceremonies gehouden bij Honzan en aangesloten scholen.

Obon (Kangi-e/Ullambana bijeenkomst) – 15 juli of augustus

De oorsprong van Obon kan worden herleid tot het Ullambana Sutra, waarin het verhaal wordt

verteld van Mahamaudgalyayana (Mogallana in Pali), de discipel van Sakyamuni Boeddha dit het meest vooraanstaand was op het gebied van buitenzintuiglijke waarneming. Het verhaal vertelt het belang van het luisteren naar de leer van de Boeddha en het in acht nemen van de voorschriften. Toen hij het mededogen van de Boeddha beseftte, werd Mahamaudgalyayana zo gelukkig dat hij danste en in zijn handen klapte. Hiervan wordt gezegd, dat dit het begin vormde van de Obon Odori (traditionele Japanse dansen tijdens Obon).

Obon is dus een gelegenheid voor vreugde over het ontwaken dat de Boeddha aanbood, een gelegenheid om dankbaar te zijn, niet alleen tegenover onze voorouders, maar tegenover allen die zijn heengegaan. Daarom wordt het vaak Kangi-e genoemd, "bijeenkomst van vreugde".

Eeuwigdurende herdenkingsdienst (Eitaikyo) - meestal in november

De eeuwigdurende herdenkingsdienst, of *Eitaikyo*, is een Japanse Boeddhistische ceremonie. Het is een herdenkingsdienst om eer te bewijzen aan voorgangers. Deze dienst wordt opgedragen aan allen die leefden en stierven als Boeddhist met respect voor hun bijdrage aan de groei van de lokale sangha. Het is een gelegenheid om dankbaarheid te uiten aan de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

Bodhi-dag (Jodo-e) - 8 december

Dit is de dag waarop herdacht wordt dat Sakyamuni Boeddha de verlichting bereikte. Volgens de legende voltrok deze historische gebeurtenis zich op 8 december terwijl het eerste zonlicht aan de oostelijke hemel doorbrak. Door zijn voorbeeld liet Sakyamuni zien dat het voor een mens mogelijk is Boeddha te worden - een volledig ontwaakt persoon. Alle mensen beschikken dus over deze mogelijkheid - Boeddhanatuur - die, als ze tot ontwaken komt en gecultiveerd wordt, hen in staat stelt tot ultieme

wijsheid en mededogen. Deze dag stelt het begin voor van de universele verlossing van de mensheid uit lijden en onwetendheid.

Eindejaarsdienst (Joya-e) - 31 december

Deze dienst wordt in alle temples gehouden op oudejaarsavond om dankbaarheid te betuigen voor het afgelopen jaar en om na te denken over de onderlinge afhankelijkheid van alle leven en over alle dingen die het mogelijk hebben gemaakt dat men het hele jaar heeft kunnen leven.

Hoewel dit niet plaatsvindt bij Honzan, luiden tempels met een grote klok genaamd bonsho, deze klok 108 maal op oudejaarsavond. Dit wordt genoemd *joya no kane* of "klok van de laatste nacht". Het is het symbolisch wegluiden van de 108 passies die de mens teisteren en hem binden aan deze wereld van misleiding. Het is een herinnering aan de noodzaak zichzelf vrij te maken van de verstrikkingen in egogerichtheid met het nieuwe jaar voor de boeg. Ook al is het onmogelijk te weten of het komende jaar geluk of ongeluk brengen zal, in de Nembutsu zal het - wat het ook wordt - in orde zijn.