



JIKŌJI

慈光寺

nl ❁ blz 1

Hoonko

Tempel van het Licht van Mededogen ❁ Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw
Pretoriastraat 68 ❁ B-2600 Antwerpen (Belgium) ❁ www.jikoji.com ❁ info@jikoji.com

Hōonkō

Rev. George E. Shibata,,
The Buddhist Holidays,
Buddhist Churches of America, San
Francisco, 1974, blz. 3-4.
Vertaling: 07/01/2009

Iedere boeddhistische school viert de verjaardag van haar stichter via een herdenkingsdienst die Hō-on-kō wordt genoemd. De Hōonkō-dienst die ieder jaar op 16 januari ter ere van Shinran Shōnin – de stichter van de Jodo Shinshu-school – wordt gehouden, is de meest bekende van alle Hōonkō-diensten. Voor de volgelingen van de Jodo Shinshu-school zou dit een van de belangrijkste diensten van het jaar moeten zijn.

Letterlijk betekenen de Japanse kanji Hōon (報恩) *dank brengen aan...* en kō (講) *de betekenis verklaren of*

een bijeenkomst van diegenen die willen dank brengen aan... Hōonkō wordt ook Goshoki genoemd, of verjaardag van de dood van de Stichter.

De Hōonkō-dienst werd voor het eerst gehouden door Kakunyo Shōnin (1270–1351), Shinrans kleinzoon en derde Abt van de Hongwanji, en sindsdien jaarlijks al meer dan 600 jaar door de Jodo Shinshu-volgelingen. Terwijl Nishi Hongwanji Hōonkō in januari viert, organiseert Higashi Honganji hem volgens de maankalender, d.i. in november.

Om de betekenis van Hōonkō te verstaan, moeten we bekijken waarom in Jodo Shinshu herdenkingsdiensten worden georganiseerd. Herdenkingsdiensten zijn eigen aan het boeddhisme en hebben er een lange traditie. Wat is nu de bedoeling of de betekenis van dergelijke diensten?

Boeddhisten hebben de gewoonte gedurende zeven weken diensten te organiseren met een interval van zeven dagen, met aan het einde het hoogtepunt: de 49ste Dag Memoriaaldienst. Volgens een traditionele overtuiging zou de bestemming van de overledene bepaald worden met een interval van zeven dagen. Daarom werden deze diensten gehouden om ervoor te zorgen dat de persoon bij ieder interval in een beter leven zou geboren worden.

Ondanks het feit dat dergelijke gewoonte aangehouden wordt door de Jodo Shinshu-volgelingen, is de bedoeling erachter helemaal verschillend van de visie die hierboven wordt weergegeven. Wij worden immers geboren in het Reine Land door het Mededogen en de Wijsheid van Amida Boeddha en krijgen dus een makkelijk pad aangeboden om van deze lijdenswereld over te steken naar het Reine Land. Amida Boeddha's Geloofte wordt aan ons overgedragen in de vorm van Zijn Naam, Namu Amida Butsu, en wordt aldus de ware oorzaak van onze Geboorte in het Reine Land.

Vermits wij onbekwaam zijn eender welke praktijk uit te voeren die ons voldoende verdiensten zou opleveren om onze Geboorte in het Reine Land te bekomen, zouden dergelijke inspanningen van onze kant zonder effect blijven. Daarom is voor ons de enige toevlucht te vertrouwen op Amida Boeddha om Geboorte in het Reine Land te bekomen. Wij worden in de mogelijkheid gesteld Geboorte te bereiken onmiddellijk bij onze dood, en daarom is het niet nodig dat iemand memoriaaldiensten zou houden in de

hoop dat wij zouden geboren worden in het Reine Land, of op eender welke andere plaats.

Als dit het geval is, waarom moeten we dan toch memoriaaldiensten houden? Dergelijke diensten zijn niet noodzakelijk, maar zij geven ons de mogelijkheid rustig te mediteren, de herinneringen die we aan de overledene hebben, te overdenken en te koesteren, en ons te herinneren aan de veranderlijkheid van het leven. Dit brengt ons ook tot een hoger bewustzijn van ons eigen veranderlijke bestaan. Van zodra we ons herinneren wat we allemaal aan de overledene te danken hebben, rijst in ons een gevoel van dankbaarheid op jegens hem en de anderen die ons het leven mogelijk maken.

Het *Buddhist Handbook for Shin-shu Followers* somt de drie belangrijke redenen op om memorialen te houden: 1) dankbaarheid voor Amida Boeddha en het leven in de Nembutsu; 2) familieleden, vrienden en kennissen de gelegenheid bieden samen te komen in naam van de overledene om hem dankbaarheid te betuigen en om hem in herinnering te houden, en om hun eigen droefheid te delen; 3) zich bewust worden van de veranderlijkheid van deze wereld en van het belang van vertrouwen in Amida Boeddha.

Herdenkingsdiensten zouden daarom moeten bekeken worden als een gelegenheid om de Boeddha-Dharma te aanhoren en om onze dankbaarheid tegenover Amida Boeddha en de overledene uit te drukken. Dit zou op zijn beurt ons ertoe moeten brengen onszelf in te zetten voor het welzijn van anderen terwijl we de overledene gedenken. Door ons bewust te zijn van de ware betekenis van de memoriaaldienst in het licht van de Jodo Shinshu leer, zal hij voor ons zinvoller worden.

De belangrijkste reden om de Hōonkō-dienst te houden is omdat de meesten onder ons in ons dagelijkse leven te druk bezig zijn om aan dankbaarheid te denken. Daarom biedt de Hōonkō-dienst ons hiertoe een gelegenheid op de verjaardag van de dood van Shinran Shōnin. Tijdens Hōonkō zouden we nogmaals moeten trachten ons te begeven in de voetsporen van Shinran Shōnin, met diepe waardering in ons hart en met het vaste besluit ons ten dienste van anderen in te zetten om van deze wereld een echte plek te maken met meer vriendschap en geluk voor alle wezens.