



JIKŌJI

慈光寺

Hoonko 14/11/2010

Tempel van het Licht van Mededogen • Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw
Pretoriastraat 68 • B-2600 Antwerpen (Belgium) • www.jikoji.com • info@jikoji.com



Hoonko

14/11/2010



1 Meditatie – ongeveer 10 minuten stilte



2 Drievoudige Toevlucht (de Drie Juwelen)

voorganger Buddham saranam gacchami

allen Buddham saranam gacchami

voorganger Dharmam saranam gacchami

allen Dharmam saranam gacchami

voorganger Sangham saranam gacchami

allen Sangham saranam gacchami

3 Chanting – Jūnirai

[+ offeren wierook, O-shōkō, お焼香]

De Twaalf Vereringen, van Nagarjuna (2de eeuw) is enkel via Chinese vertalingen overgeleverd, vooral via Shan-tao (613-681) als de *Middernacht Hymne* van zijn werk *Hymnes over Geboorte in het Reine-Land*.



voorganger eerste regel van Jūnirai

allen de overige regels van Jūnirai



Tijdens het chanten van Jūnirai, offeren we wierook – uit dankbaarheid.

4 Nembutsu – in zes richtingen

voorganger Namandabu

allen Namandabu

Namandabu

Namandabu

Namandabu

Namandabu

5 Eko – verdienste-overdracht

voorganger gan ni shi ku doku

allen byō dō se is sai

dō hotsu bo dai shin

ō jō an rak- koku



(Mochten alle verdiensten die we hierbij verwerven, gelijkelijk gespreid worden over alle wezens, zodat ze in zich het gemoed ter verlichting wekken, en daardoor geboren worden in het Land van Vrede!)

6 Kieshiki - Drievoudige Toevlucht

Dit is het belangrijkste onderdeel van deze viering...

Hierbij neemt immers weer een vriendin haar Drievoudige Toevlucht, waarmee ze aangeeft dat ze vanaf vandaag haar leven wil inrichten, haar weg wil gaan, volgens de Leer van de Boeddhā: Chris.

Wij heten haar hartelijk welkom in onze sangha!

7 Dharma-talk

Shinran Denne – Go-eden

Geïllustreerde biografie van Shinran Hongwanji Shonin

Dit werk (*An Illustrated Biography of Shinran, Hongwanji Shonin - Hongwanji Shonin Shinran Denne*) was oorspronkelijk een geschilderde scroll (een boekrol) die de biografie van Shinran bevatte.

Al redelijk snel werden het biografische gedeelte en de illustraties uit elkaar gehaald. Het eerste gedeelte, met 15 hoofdstukken teksten, heet **Godensho**; het tweede gedeelte, met 20 illustraties, **Go-eden** genoemd, werd als muurscrolls gereproduceerd.

(zie volledige bespreking op onze website www.jikoji.com)