



ジコジ

慈光寺

nl ☎ blz 1

Lente-O-Higan

Tempel van het Licht van Mededogen ☎ Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw
Pretoriastraat 68 ☎ B-2600 Antwerpen (Belgium) ☎ www.jikoji.com ☎ info@jikoji.com

32

Lente- Ō-Higan

22/03/2009

Rev. George E. Shibata,
The Buddhist Holidays,
Buddhist Churches of America, San
Francisco, 1974, blz. 7-8.
Vertaling: 18/01/2009

In hun thuisland Japan hebben de Japanners de gewoonte tijdens Ohigan terug te keren naar hun oorspronkelijke thuis, en de begraafplaatsen van hun familie te bezoeken. In de tempels worden dan gedurende een ganse week tijdens de lente-equinox [wanneer de dag ongeveer even lang is als de nacht] speciale diensten gehouden om respect voor hun voorouders te tonen, net zoals tijdens Obon. Ohigan wordt ook genoemd *San Butsu E of Samenkomen om de Boeddha te prijzen*.

Het woord *higan* komt van het Sanskriet woord *Paramita* dat de idee uitdrukt dat de Boeddha mensen begeleidt vanaf deze wereldse oever naar de andere oever van het Reine Land.

Volgens de overlevering hield het Keizerlijk Hof de eerste Higan E of Higanritus in 1043. Sindsdien houden Japanners deze dienst om hun overledenen respect te tonen. Op deze manier heeft Ohigan een Japanse origine. Nochtans – ook al ligt een boeddhistische idee aan de oorsprong ervan – bestaat dergelijke dienst in geen enkel ander boeddhistisch land.

De gewoonte om van de equinox-week een speciale religieuze week te maken, is door Prins Shotoku gestart in de zevende eeuw. Tijdens de zeven dagen van de equinox-week houden alle families religieuze diensten voor de overledenen in hun huis of in een tempel, en bezoeken ze de familiegraven.

De Meiji regering maakte van de equinox een nationale feestdag omwille van de religieuze betekenis die deze dag voor het volk inhoudt.

De lente Ohigan wordt in Japan een ganse week lang gevierd, beginnend op 18 of 19 maart. Tijdens deze periode is de dag ongeveer even lang als de nacht, en is het weer niet te warm noch te koud: een ideaal moment dus voor bezinning en spirituele ontwakning tot de oneindige Wijsheid en Mededogen van Amida Boeddha.

Het merendeel van de boeddhistische scholen legt nadruk op de zelfkracht leringen of pleiten voor strenge religieuze praktijken, en deze tijd van het jaar zou ideaal zijn om de praktijk van de Zes Paramita's te oefenen: deze worden immers aanzien als de poorten die de volgeling kan benutten om het nirvana binnen te treden.

In de Reine Landering daarentegen worden deze zes paramita's niet benadrukt als een praktijk noodzakelijk om het nirvana te bereiken, maar als een daad van dankbaarheid van onze kant voor de verzekering dat we Geboorte in het Reine Land bereiken van zodra we vertrouwen in Amida Boeddha laten opbloeien. Het laatste stadium bereiken we wanneer ons leven van veranderlijkheid in deze wereld tot een einde is gekomen. Geboorte in het Reine Land is immers niet het resultaat van onze eigen inspanningen, maar te danken aan de oneindige Wijsheid en Mededogen van Amida Boeddha die het universum doordringen.

Het bijwonen van de Ohigan-dienst zou voor de volgelingen van de Reine Landscholen een kans moeten betekenen om onze dankbaarheid uit te drukken voor het ontwaken in Amida's oneindige Wijsheid en Mededogen. Op onze beurt zouden we dan Amida's Wijsheid en Mededogen moeten richten op de andere levende wezens en levende dingen.